



Het **lyceum** is een schooltype waarvan de naam is afgeleid van het Griekse **Λυκειον**, een **γυμνασιον** bij het oude **Athene** waarin **Aristoteles** zijn filosofische school stichtte.



Het Gymnasium op het Lyceum Oudehoven

Het Gymnasium op het Lyceum Oudehoven

Al vele jaren is het mogelijk om op het Lyceum Oudehoven het gymnasium te volgen. In deze folder willen wij u uitleggen hoe onze gymnasiumstructuur in elkaar steekt.



Het eerste jaar: pre-gymnasium

In het eerste leerjaar wordt aan alle leerlingen die in een havo/vwo- of in een TTO-klas zitten, de mogelijkheid geboden om bij inschrijving aan te geven dat zij Latijn willen volgen en zo het pre-gymnasiumtraject inslaan. Voor twijfelaars is er de mogelijkheid om in de eerste periode van het eerste jaar proeflessen Latijn te volgen. Aan de hand van het eerste rapport, het oordeel van de rapportvergadering en natuurlijk de wens van de leerling zelf om door te gaan, wordt besloten of het verstandig is om Latijn verder in reguliere lessen te volgen. Als de leerling aangeeft in de tweede leerjaar daadwerkelijk door te willen gaan met het gymnasium, wordt door de rapportvergadering aan de hand van het laatste rapport beoordeeld of bevordering naar 2 Gymnasium mogelijk is (zie ook de bevorderingsrichtlijnen).

Het tweede en derde leerjaar: onderbouw gymnasium

Als uw zoon of dochter ervoor gekozen heeft om het gymnasium te gaan volgen, dan zal hij of zij in de tweede klas doorgaan met het onderwijs in Latijn en tevens een begin maken met het onderwijs in het klassiek Grieks. Deze beide vakken zal uw zoon of dochter vervolgens ook in de derde klas volgen. Bij de overgang van de derde klas naar de vierde klas heeft uw zoon of dochter wederom de mogelijkheid om door te gaan met Grieks en/of Latijn en zo te gaan voor een gymnasiumdiploma, of om verder te gaan zonder Grieks of Latijn voor een atheneumdiploma.

Op weg naar het gymnasiumdiploma: bovenbouw gymnasium

Als uw zoon of dochter heeft gekozen om in de bovenbouw verder te gaan met Grieks, met Latijn of met Grieks en Latijn, dan begint de voorbereiding op het eindexamen met een gymnasiumdiploma na afloop.

In de vierde en vijfde klas zullen we originele Griekse en Latijnse teksten lezen. Befaamde schrijvers als Homeros, Herodotos, Vergilius, Ovidius, Plato, Horatius, Thucydides en Livius zullen de revue passeren. Deze schrijvers hebben een grote invloed op het denken zelfs tot in onze tijd. Ook in deze jaren zal de grammatica die in de eerste leerjaren al is behandeld nog herhaald en uitgebreid worden. Verder zal uw zoon of dochter door middel van het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) op een andere manier in aanraking komen met de Griekse en Romeinse cultuur en de doorwerking in kunst, recht, politiek en filosofie.

Het gehele zesde jaar zal in het teken staan van het eindexamenonderwerp: een omvangrijk stuk Latijn of Grieks van een van de canonieke auteurs evenals de culturele achtergrond van de auteur en de tekst. In dit jaar worden de vertaal- en begripsvaardigheden naar examenniveau verfijnd om tot een goede afronding van het gymnasium te komen.

Waarom Gymnasium?

Andere culturen leren waarderen

Net als bij de moderne vreemde talen zal uw dochter of zoon bij de klassieke talen in contact komen met andere culturen: de Romeinse en Griekse cultuur. Zij vormen de grondslag van onze cultuur. Als geen van de moderne vreemde talen leren de Romeinse en Griekse culturen ons om grote culturele verschillen te accepteren tussen hedendaagse samenlevingen.



Alfa en bèta in een toegankelijke mix

Grieks en Latijn bieden voor elke combinatie van sterktes en zwaktes in leerlingen een acceptabele en toch uitdagende mix: iemand die goed in taal is, zal worden geprikkeld om naast zijn taalgevoel ook zijn verstand aan te spreken voor de nauwkeurigheid. Iemand die goed in rekenen is, zal geprikkeld worden om ook zijn taalbegrip aan te scherpen.

Taalinzicht

Waar de moderne vreemde talen zich richten op wat er staat, richten we ons bij Grieks en Latijn ook nog op hoe het er staat. De opbouw van Grieks en Latijn is zo anders dat een diep bewustzijn van de opbouw van een zin een vereiste is voor het begrip. Deze vaardigheid in het begrijpen van moeilijk geformuleerde betekenissen zal uw zoon of dochter bij elke vervolgstudie goed van pas komen.

Uitdaging, oplossings- en doorzettingsvermogen

Het Latijn en het Grieks bieden voor elke leerling een uitdaging. Uw zoon of dochter zal met de woorden moeten puzzelen, oplossingen moeten bedenken en deze aan zijn kennis moeten testen, opnieuw moeten proberen, onzeker zijn over een uitkomst, misschien zelfs even wanhopig. Met voldoende doorzettingsvermogen ligt er echter de voldoening van het succes te wachten. Zonder oplossings- en doorzettingsvermogen zal uw zoon of dochter de hordes van Latijn en Grieks niet nemen.

Waarom het Gymnasium op het Lyceum Oudehoven?

Het onderwijs op het Lyceum Oudehoven is erop gericht om voor iedere leerling het optimale schooltraject te bieden. Waar u bij een andere school uw dochter of zoon direct voor het Gymnasium zult moeten inschrijven, biedt het Lyceum Oudehoven uw zoon of dochter de mogelijkheid om de eerste periode het leren op de middelbare school eerst te proeven en te laten zien dat er meer in zit dan eerst gedacht. Kiest uw zoon of dochter meteen voor het pre-gymnasiumtraject, dan krijgt hij of zij meteen volwaardig les in het Latijn. Lijkt het uw dochter of zoon eerst nog te zwaar om Latijn erbij te nemen, dan kan hij of zij eerst kennis maken met zowel het les krijgen zonder Latijn als met het Latijn, zonder verdere verplichtingen, tot er na de eerste periode gekozen wordt.

Wij wensen u een uw dochter of zoon een succesvolle keuze toe!

De sectie Klassieke Talen van het Lyceum Oudehoven